

# Vertellen

Laten we verdergaan

Marcus 1:29-39

4 februari 2024

## Vertelling 4-7 jaar

### Beter

'Kom mee', zegt Petrus tegen Jezus. 'Kom gauw mee naar mijn huis.'

Ze gaan meteen op weg.

Andreas, Jakobus en Johannes gaan met ze mee.

Als ze bij het huis van Petrus komen, doet Petrus een vinger tegen zijn lippen.

'Misschien slaapt ze', zegt hij zacht. Daarna maakt hij heel voorzichtig de voordeur open.

In het huis ligt iemand in bed. Het is de schoonmoeder van Petrus: dat is de moeder van zijn vrouw. 'Ze is ziek', vertelt Petrus zacht. 'Ze heeft koorts.'

Jezus gaat naar de schoonmoeder van Petrus toe. Hij pakt haar hand vast. 'Kom maar', zegt hij. 'Ik help je overeind.' Meteen gaat de schoonmoeder rechtop in bed zitten. Ze heeft ineens geen koorts meer! Ze kijkt naar de mannen in de kamer. 'Heb je ze wel wat te drinken gegeven?' vraagt ze aan Petrus. 'En wat lekkers te eten?'

Petrus krijgt een kleur. 'Eh... nou...' stamelt hij.

Hoofdschuddend komt de schoonmoeder uit bed. 'Niet eens iets te drinken gegeven', mompelt ze. Ze loopt meteen naar de keuken om iets lekkers klaar te maken. Ze voelt zich helemaal niet ziek meer!

Later die dag, als ze lekker gegeten hebben en als buiten de zon al onder gaat, wordt er op de deur geklopt. 'Is Jezus hier?' roept iemand. 'Ik heb mijn zieke vriendin meegenomen!' Jezus gaat meteen naar buiten. Hij maakt de zieke vriendin beter.

Daarna komt er iemand met zijn zieke broer en iemand met een buurman en iemand met een ziek nichtje... Jezus maakt ze allemaal beter.

De mensen zijn blij en gelukkig.

Jezus en zijn vrienden gaan die avond pas laat naar bed. Toch staan ze de volgende ochtend alweer vroeg op. 'Laten we op reis gaan', zegt Jezus tegen ze. 'Laten we overal gaan vertellen over Gods liefde voor de mensen. Want dit mogen veel meer mensen weten!'

Mattijs Weegenaar



### Werkvormen

#### 4-7 jaar



**Gesprek:** Waarom zou Petrus Jezus meegenomen hebben naar zijn huis?

**Wat gebeurde er in het huis? Wat hopen de andere mensen die een zieke naar Jezus toebrengen?**



**Spel:** Het eerste dat de schoonmoeder van Petrus ging doen, was eten en drinken halen voor haar gasten. Wat

is het eerste dat jij doet als je een dagje ziek geweest bent? Ga je bijvoorbeeld meteen met je pop spelen? Een kleurplaat maken? Lekker buiten spelen? Ga op de grond liggen, doe even je ogen dicht en kom daarna overeind. Vertel of laat zien wat jij als eerste wilt gaan doen.



**Creatief:** Misschien kennen jullie ook wel iemand die ziek is (uit de eigen omgeving van de kinderen of uit de kerk). Maak een kaart om te laten weten dat je aan diegene denkt.